

DAG

VAN

DE

FILOSOFIE

ZATERDAG

6 APRIL

KINDERPROGRAMMA DAG VAN DE FILOSOFIE

Stel jij jezelf wel eens verwonderde vragen? Vragen als: Kunnen dieren denken? Waar zit je ziel? Bestaat het niets? En kun je het antwoord op dit soort vragen niet altijd vinden bij jezelf of bij de grote mensen? Ga op de Dag van de Filosofie mee op filosofische ontdekkingsreis. Op zaterdag 6 april 2019 gaan we in allerlei lezingen, debatten en wandelingen aan de slag met het thema *'Ik stuntel, dus ik ben.'* Het programma bevat ook twee gratis workshops op kindermaat. Je mag deelnemen zonder je ouders. Inschrijven kan via de website www.dagvandefilosofie.be

STOPMOTION: ZET JE FILMSCENARIO IN BEWEGING



Tijdens de workshop stopmotion knoeien we met papier, plasticine, tekengerief, foto toestellen en plakband om een wonderlijke wereld tot leven te wekken. We nodigen de kinderen uit om stap voor stap krachtige beelden op te bouwen, terwijl we nadenken over de betekenis van proberen en falen en we ons bewust worden van de kleine poëzie die in ons gestuntel sluipt. Door de beelden met vallen en opstaan in elkaar te puzzelen, creëren we een korte animatiefilm, waarin gestuntel niet alleen als thema behandeld wordt, maar ook in de werkwijze vervat zit.

Graffiti vzw is een experimenteerplek die kinderen en jongeren uitdaagt om van zich te laten horen. Graffiti vzw reikt hen creatieve middelen aan om hun mening naar buiten te brengen over de thema's die zij belangrijk vinden. Zo krijgen kinderen en jongeren een stem in het publieke debat, en bouwt Graffiti vzw als jeugdwerkorganisatie mee aan een open en democratische samenleving. Meer info: www.graffitivzw.be

Leeftijd: 8-12 jaar

Waar: lokaal Vos en Haas in de Krook (Miriam Makebaplein 1, Gent)

Wanneer: zaterdag 6 april, 13u-16u

FILOSOFEREN MET KINDEREN



Filosoferen is denken over denken, is nadenken over een moeilijke vraag en daar samen een antwoord op proberen te geven. Maar wat is een moeilijke vraag? Filosoferen is eenvoudig, want je kunt eigenlijk geen fouten maken, zo wordt gezegd. Filosoferen is moeilijk, want je moet luisteren naar anderen, écht luisteren. Filosoferen is leuk omdat er veel gebeurt en omdat het spannend is. Filosoferen is lastig omdat je veel geduld moet hebben en omdat de begeleider de boel wat in de hand moet houden. Filosoferen is daarom ook stilstaan en kijken, onderzoeken, uitproberen, vasthouden en opnieuw beginnen. Geduldig nadenken, geduldig samen een dialoog opbouwen, en het gesprek samen vorm en richting geven.

Filowijs werd opgericht door Sven Gellens, die wijsbegeerte studeerde in Gent en Leuven. Hij onderzoekt de filosofie van Nietzsche en Merleau-Ponty en heeft ervaring in diverse lerarenopleidingen en in het secundair onderwijs. Hij geeft opleidingsworkshops binnen en buiten onderwijs op het gebied van effectief opleiden en onderwijzen, vraagtechnieken en vraagmethodes. Meer info: www.filowijs.be

Leeftijd: 8-12 jaar

Waar: lokaal Vos en Haas in de Krook (Miriam Makebaplein 1, Gent)

Wanneer: zaterdag 6 april, 16u30-18u